



Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek

BRANDSTOF

AANBOD VOOR
BEZINNING EN ONTMOETING
SEIZOEN 2024-2025



VOORWOORD

Je hoeft niet met vuur te spelen om een programma vol brandstof in handen te hebben. Deze brandstof vermag om licht te werpen, licht te geven en in het licht te zetten. Bewaar het goed, het gaat een jaar mee tot aan zomer 2025.

Het thema van het nieuwe kerkelijke jaar is 'Als nieuw!'. Dat geldt ook voor dit programma. Het bevat nieuwe elementen en bekende, maar ook die zijn 'als nieuw', omdat we ze keer op keer laten branden. Denk hierbij aan meditatie wandelen, de stamtafel, soup en spirit en geloven nu. Brandstof die zichzelf vernieuwt en niet op raakt.

Nieuw dit jaar is een Elvis kerkdienst met Fred Omvlee, een vertelvoorstelling van Kees Posthumus en, bij voldoende belangstelling, een weekend in het klooster van Nieuw Sion. We gaan creatief op weg naar Pasen. Van Jonathan Sacks gaan we Numeri lezen, een bundel met veel actuele inzichten.

De filmavonden worden zo enthousiast ontvangen dat we die uitbreiden naar vier. Tot nu deden we dat in het dorps huis in Okkenbroek en in het Cultuurhuis in Bathmen.

Voor info kan contact worden opgenomen met de taakgroep Bezinning & Ontmoeting:

| | |
|----------------|---------------|
| Gert Wijnstok | 06-104 598 83 |
| Riet Beltman | 06-481 593 22 |
| Theo Overduin | 06-827 118 12 |
| Anouk van Luik | 06-288 187 13 |
| José Vijver | 06-232 131 11 |
| Anton Weenink | 06-248 782 82 |

óf: brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl

Dit jaar gaan we ook naar Lettele. Vier mooie films: The miracle club (Lettele), Perfect days (Okkenbroek), After life (Okkenbroek) en Gerlach (Bathmen). De laatste film sluit mooi aan bij het thema 'grond' van de regionale werkgroep kerk en landbouw.

Net als vorig jaar reserveren we wat ruimte voor aanvullende of actuele activiteiten. Ook broeden we nog op een programma dat op maat te maken is voor lokale clubs en verenigingen. En tot slot zijn we blij en trots op de 'leek' die komt 'preken': Andries Heidema, voormalig burgemeester van Deventer en nu commissaris van de koning in Overijssel.

Het is heel handig als u zich vóór 15 september a.s. opgeeft voor de activiteiten die reeds staan gepland. Dat kan door het formulier achterin dit boekje ingevuld in te leveren of door een mail te sturen naar brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl. Mocht u zich niet hebben opgegeven en toch willen meedoen, dan is dit meestal geen probleem; het is wel fijn als u dan even contact opneemt met de betreffende contactpersoon. Wij zien uit naar uw komst!

GEEF U OP VOOR 15 september

met het opgaveformulier op de achterzijde van dit boekje.

MEDITEREN

Meditatie wordt beoefend in alle religies en ook steeds meer daarbuiten. Juist in deze tijd, waarin van alles speelt, met veel onzekerheid en onrust. In verschillende religies kennen we de traditie van meditatie al eeuwenlang. Het woord komt van het Latijnse meditatio, dat is afgeleid van het werkwoord meditari: nadenken, overpeinzen.

Mediteren is naar binnen keren in je zelf. Waar het om gaat is dat je je lichaam

ontspannt en zo de basis legt voor verstilde aandacht.

Even proberen geen aandacht te hebben voor je altijd opspringende gedachten en ruimte te creëren voor het innerlijk ontvangen van de liefde die je tegemoet stroomt.

Wij streven er naar dat de meditatie laagdrempelig, maar vooral ook voor iedereen toegankelijk is.

- Wanneer:** Elke zaterdag
Tijdens Advent en Veertigdagentijd van maandag t/m zaterdag
- Waar:** Koor van de kerk in Bathmen
- Tijd:** Alle meditaties starten om 7 uur 's ochtends
- Info:** Anneke Kools, tel. 06 - 39197157



STAMTAFEL

De stamtafel vormt een vast punt op de vierde vrijdagmorgen van de maand. Koffie, thee en water smeren de kelen om met elkaar in gesprek te gaan over persoonlijke, maatschappelijke of kerkelijke thema's.

Die kunnen ter plekke door elke stamgast ter sprake worden gebracht. Sommige mensen zijn bijna elke maand stamgast. Anderen schuiven regelmatig of af en toe aan. En nieuwe mensen zijn rond deze stamtafel altijd welkom.

- Wanneer:** Vrijdagen: 27 september, 25 oktober, 22 november, 27 december, 24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni
- Waar:** Kerk Bathmen
- Tijd:** 11.00 - 12.30 uur
- Info:** Gert Wijnstok, tel. 06-10459883



MEDITATIEF WANDELEN

Al een paar jaar is het op de eerste vrijdagmorgen van de maand tijd om meditatief te wandelen in het Oostermaatsbos. Elke keer is dat een andere route van 4 à 5 kilometer. En met de verschillende jaargetijden daarbij is iedere wandeling steeds weer anders.

Het wandelen begint in stilte. Dit met elkaar in stilte wandelen wordt al als bijzonder ervaren. En altijd is er ook een tekst of een vraag voor onderweg. Daarover kun je het laatste gedeelte van de wandeling met iemand in gesprek gaan.



Na ongeveer vijf kwartier zijn we terug bij de plaats van vertrek. Bij het huisje daar drinken we dan tot slot koffie of thee. En altijd is er wel iemand die daarbij iets lekkers heeft meegenomen.

Sommige mensen wandelen elke maand mee, anderen regelmatig of af en toe. En komt de ene wandelaar uit Bathmen, de andere komt uit Okkenbroek of Lettele. De wandeling is in de praktijk een oecumenisch BOL-gebeuren geworden. En nieuwe wandelaars zijn altijd welkom.

Wanneer: Vrijdagen: 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december, 3 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei, 6 juni, 4 juli
Verzamelplek: parkeerplaats halverwege Oostermaatsdijk
Tijd: 10.00 – 11.45 uur
Leiding en info: ds. Gert Wijnstok, tel. 06-10459883

GELOVEN NU

Deze kring geeft je de gelegenheid om de Bijbel samen met anderen op persoonlijke wijze te lezen. We beginnen steeds met een rondje wat iedereen bezighoudt. Daarna wordt een tekst uit de Bijbel gelezen, altijd passend bij de tijd van het jaar. Het gesprek komt op gang door vragen als: wat trekt jouw aandacht in deze tekst, wat raakt je?

En waar doet de tekst je mogelijk aan denken: een andere tekst, een lied, een herinnering, een foto of verbeelding? En wat neem je mee uit deze tekst?

Het gesprek kan alle kanten opwaaien. Dat is nu net de bedoeling, wanneer je oude teksten als nieuw probeert te lezen.

Wanneer: Maandagen: 16 september, 18 november, 20 januari, 17 maart, 19 mei
Waar: Kerk Okkenbroek
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Leiding en info: ds. Gert Wijnstok, tel. 06-10459883

JONATHAN SACKS - over Numeri

De vorige twee seizoenen lazen een aantal mensen de essays van Jonathan Sacks bij het Bijbelboek Genesis en gingen daarover maandelijks in kringverband met elkaar in gesprek. Dit smaakt naar nog meer en daarom is afgesproken om ook in het nieuwe seizoen essays van deze inmiddels overleden opperrabbin van Groot-Brittannië (1948-2020) te lezen.

We gaan het boek met essays bij het Bijbelboek Numeri lezen. Dat brengt ons gesprek op actuele vragen en eigentijdse thema's. Lees alleen al wat een recensent schreef: 'Wie gaat er nu het Bijbelboek Numeri bestuderen tijdens vakantie? ... ik heb zelden een boek gelezen dat zo

toepasselijk was op mijn vakantie. Weg van huis, weg van de geijkte patronen. Sacks heeft mij meegenomen naar de reis door de woestijn. Hij schetst het grote verschil van de generatie met een slavenmentaliteit naar de generatie van vrije mensen. Ik heb een geweldige vakantie gehad.'

Ook als je de essays bij het Bijbelboek Genesis niet hebt gelezen, kun je goed meedoen met het lezen van de essays bij Numeri. Aanbeveling om het boek zelf te hebben: ISBN 978-94-92183-94-1. Anders krijg je twee weken vóór de kringavond scans van de te bespreken essays.

Wanneer: Woensdagen: 2 oktober, 6 november, 4 december,
8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april
Waar: Kerk Bathmen
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Leiding en info: ds. Gert Wijnstok, tel. 06-10459883

KLOOSTER NIEUW SION DIEPENVEEN



Dichtbij Bathmen, Okkenbroek en Lettele is in Diepenveen Klooster Nieuw Sion. Dat is een plaats en gemeenschap waar mensen dichterbij God, bij zichzelf, bij de medemens en de natuur kunnen komen door stilte en gebed, arbeid en

neo-monastieke spiritualiteit. Het idee is om in de lente van 2025 naar dit klooster te gaan. Dat kan door een bezoek te brengen aan de bierbrouwerij, een rondleiding te volgen, een getijdengebed mee te vieren, enz. Voor een programma met meerdere onderdelen kunnen we een dagtocht organiseren. En om even helemaal weg te zijn, kan dit ook met een overnachting erbij. Om dit plan met elkaar te gaan maken, is er in het najaar al een bijeenkomst.

Wanneer: woensdag 23 oktober
Waar: Kerk Okkenbroek
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Leiding en info: ds. Gert Wijnstok,
tel. 06-10459883

CREATIEF OP WEG NAAR PASEN



De Veertigdagentijd is in het kerkelijk jaar een heel bijzondere periode. Op weg naar Pasen tel je veertig doordeweekse dagen en zes zondagen om uiteindelijk, goed voorbereid het Paasfeest te kunnen gaan vieren. In 2025 begint deze tijd op Aswoensdag 5 maart en valt Eerste Paasdag op 20 april.

Het idee is om in deze Veertigdagentijd elke week een creatieve activiteit te organiseren. Zo kun je samen met anderen de dagen gaan tellen. Denk bij

creativiteit aan schilderen, collages maken, kleien, zingen, dansen, bibliodrama, het bos ingaan, spelletjes spelen, verhalen schrijven, enz. Om dit plan met elkaar te gaan uitwerken, is er in het najaar al een bijeenkomst.

Wanneer: Woensdag 20 november
Waar: Kerk Bathmen
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Leiding en info: ds. Gert Wijnstok, tel. 06-10459883

VERTELVORSTELLING PASEN IN FRAGMENTEN

Het is inmiddels een goede traditie om één keer per jaar op zondagmorgen de gebruikelijke liturgie los te laten en, in plaats van de kerkdienst, een vertelvoorstelling te beleven. De afgelopen jaren werd die verzorgd door Pauline Seebregts, dit seizoen komt Kees Posthumus. Ook hij is geen onbekende in onze kerk. Op 2 maart is het nog net geen Veertigdagentijd. Toch speelt hij alvast de voorstelling 'Pasen in fragmenten'. Deze bestaat uit zes indringende verhalen waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het verhaal van Pasen vertellen, van de wonderbare spijziging tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers.



Wanneer: Zondag 2 maart
Waar: Kerk Bathmen
Tijd: 10.00 tot 11.00 uur,
na afloop koffie en thee
Info: zie t.z.t.
website kerkbathmenokkenbroek.nl

PREEK VAN DE LEEK MET ANDRIES HEIDEMA

Ir. A.P. (Andries) Heidema is Commissaris van de Koning in onze provincie Overijssel. Eerder was hij o.a. van 2007 tot 2018 burgemeester van Deventer. In die periode opende hij op 19 oktober 2017 de verbouwde Basisschool WereldWijzer in Okkenbroek. En op 14 oktober 2023 kwam hij daar terug om de viering van het honderdjarig bestaan van de school te openen.

Juli 2024 ging zijn tweede termijn als Commissaris van de Koning in Overijssel in. Kort na zijn voordracht hiervoor zei hij: "Voor mij is dit een heel bijzonder moment, ongelooflijk bedankt. Ik voel mij oprecht

een bevoorrecht mens als Commissaris van de Koning in Overijssel, een heel inspirerend en betekenisvol ambt. Dat dat ook nog mag in de mooiste provincie van Nederland, mijn thuis, dat is een groot cadeau." (bron: RTV Oost).

Op zondag 23 maart houdt Andries Heidema de Preek van de Leek. Daarin staat hij stil bij wat hem inspireert en motiveert in zijn werk en verbindt hij hierbij zijn ervaringen met een tekst uit de Bijbel. Zijn gesproken woord wisselt hij af met muziek en lied naar eigen keuze.

Wanneer: Zondag 23 maart

Waar: Kerk van Bathmen

Tijd: 16.00 – 17.00 uur, daarna borrel

Info: zie t.z.t. website kerkbathmenokkenbroek.nl



ELVIS-KERKDIENT MET FRED OMVLEE

Fred Omvlee is predikant namens de Protestantse Kerk. Hij slaat graag bruggen tussen moderne cultuur en geloof. Zijn stelling is 'everything is spiritual' en 'iedereen is gelovig'. In 2012 lanceerde hij bij de Top2000 de Top2000-kerkdiensten.

Als groot fan van Elvis Presley organiseerde hij in 2006 een Elvis-kerkdienst in het Amsterdamse Paradiso. Vanaf 2007 is hij hiermee door het hele land actief. Deze Elvis-kerkdiensten houdt hij zo mogelijk met bands uit de omgeving. En dat is ook het streven op zondag 2 juni.



Wanneer: Zondag 1 juni
Waar: Kerk Bathmen
Tijd: 10.00 tot 11.00 uur, na afloop koffie en thee
Info: zie t.z.t. website kerkbathmenokkenbroek.nl

SOEP EN SPIRIT

Al een aantal jaren komt op zondagavond (één keer per 6 weken) een groepje bijeen om gezellig soep te eten. Tijdens de maaltijd wordt er een onderwerp besproken dat leeft bij één van de deelnemers of iets dat actueel is. Er worden inzichten uitgewisseld en gevoelens gedeeld. Allemaal in een ontspannen sfeer waar niets fout is en privé zaken dat ook blijven. Zin om mee te doen? Meld je aan.

Wanneer: Zondagen, één keer per 6 weken
Waar: Wisselend bij de deelnemers thuis
Tijd: 17.30 - 20.30 uur
Info: Ankie Borger, tel. 06-34648511



HET ZONDAGSE PRAOTHUUS

Elke 1e zondag van de maand (van oktober tot en met maart) is er in de kerk ruimte voor gezelligheid en ontmoeting. Een "praothuus", waar het over van alles mag gaan, waar een spelletje gespeeld kan worden, waar een hapje en een drankje zijn.

Is de zondagmiddag voor u of jou een beetje leeg en stil, schroom dan niet en kom mee doen!

Opgave is niet nodig.

Wanneer: Zondagen: 6 oktober, 3 november,
1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart

Waar: Kerk Bathmen

Tijd: 14.30 - 17.00 uur

Info: Ankie Borger. tel. 06-34648511



RUNNING DINNER

Het running dinner heeft inmiddels twee keer, tot groot genoegen van de deelnemers, plaats gehad en ook in het komende seizoen willen we mensen de kans geven om in een ontspannen sfeer met elkaar te tafelen. Dat doen we in oecumenisch verband, dus in samenwerking met de mensen van de Sint Nicolaaskerk in Lettele. Ook als u geen kerkganger bent, weet u van harte uitgenodigd.

Een Running Dinner bestaat uit 3 onderdelen:

voor het eerste deel komt men om 18.00 uur bij elkaar op één plek om daar het voorafje te gebruiken;

voor het tweede deel hopen wij op 'gastadressen' waar men van de hoofdmaaltijd in kleinere kring (maximaal 6 gasten) geniet;

voor het derde deel komen we weer allemaal op één plaats bij elkaar voor het toetje en de afsluiting, meestal rond 22.30 uur.

Het is nu nog niet bekend waar alles gaat gebeuren, maar u kunt zich al wel als gast en/of gastheer/gastvrouw opgeven bij Tineke Dragt, telefoon 06-57714633 of via de mail tineke.dragt@gmail.com

Met verloop van tijd (volgend jaar maart) ontvangt u de nadere details via het Baaken en de Bathmense krant en ook dan kunt u zich nog steeds opgeven.

Wanneer: Vrijdag 16 mei

Info: Tineke Dragt, tel. 06-57714633

SAMEN ETEN + FILM KIJKEN + GOED GESPREK

In het nieuwe BRANDSTOF-programma willen we -verspreid over het jaar- vier filmavonden organiseren.

Zoals u van ons gewend bent, beginnen we eerst met SAMEN ETEN. Daarna bekijken we met elkaar een film die er toe doet. En dan sluiten we de avond daarna af met een goed gesprek, onder het genot van een gezellig drankje / hapje.

Het programma ziet er dan als volgt uit:

17.30 – 18.00 uur inloop met een gezellig drankje

18.00 – 19.00 uur samen eten

19.00 – 20.30 uur film kijken

20.30 – 21.00 uur gesprek over de film met afsluitend drankje / hapje

NB Voor de maaltijd is het fijn als er een aantal deelnemers thuis wat willen klaarmaken en meenemen, zoals een ovenschotel, een stampot, een pannetje soep, enz. Graag bij aanmelding aangeven of je iets voor de maaltijd wilt klaarmaken en meebrengen. Je kosten krijg je van ons vergoed.

Eigen bijdrage.

Voor deelname aan een filmavond geldt een richtbedrag van € 15,- als eigen bijdrage in de kosten voor de maaltijd, film- en zaalhuur, enz. In dit bedrag zijn de drankjes niet inbegrepen. Die zijn dus voor eigen rekening.

Tenslotte.

Mis het niet. Onze filmavonden zijn laagdrempelig. En ze staan garant voor gezelligheid, ontmoeting, verbinding en verdieping!



FILM 'THE MIRACLE CLUB'

Speelduur 90 minuten

Dublin, 1968: Het is de droom van elke huisvrouw om de wijde wereld in de trekken, weg van de dagelijkse sleur. Met het winnen van een pelgrimstocht naar de heilige stad Lourdes komt dit voor de gelukkigen Lily, Eileen en Dolly ineens binnen handbereik. Ze krijgen de kans om zich uit te leven, het leven te vieren en te genieten van hun onafhankelijkheid. Al snel wordt duidelijk dat er meer bij komt kijken en worden de vrouwen geconfronteerd met persoonlijke obstakels. Langzaam maar zeker beginnen ze hun allergrootste geschenk op waarde te schatten: de kracht van hun vriendschap.

Een film die enerzijds amusant, humoristisch en onderhoudend is en die anderzijds tot nadenken, reflectie en bezinning uitnodigt. Wat is werkelijk van waarde en van belang in het leven? Bestaan er nog wonderen in deze tijd en kun je die op bestelling verkrijgen of niet?

Wanneer: Woensdag 27 november 2024
Waar: Kulturhus De Spil, Lettele
Tijd: 17.30 – 18.00 uur, inloop met gezellig drankje
18.00 – 19.00 uur, samen eten
19.00 – 20.30 uur, film kijken
20.30 – 21.00 uur, afsluitend gesprek met drankje / hapje
Eigen bijdrage: € 15,- (exclusief drankjes: die zijn voor eigen rekening)
Info: Theo Overduin, tel. 06-82711812



FILM 'GERLACH, DE LAATSTE BOER'

(Speelduur 76 minuten)

Al meer dan een halve eeuw loopt boer Gerlach op de grond rond zijn houten huis onder de rook van Schiphol. Hij is de laatste kleine akkerbouwer uit zijn gebied die het boeren nog weet vol te houden. Met onnavolgbare humor en een filosofische blik op de wereld blijft hij weerstand bieden aan dreigende onteigening, ziekte en klimaatverandering. Een poëtisch epos over een eigengereide boer die alle tegenwind van het leven met waardigheid trotseert.

Bij velen heerst nog steeds een misplaatst romantisch beeld van het boerenbedrijf. Niet in de laatste plaats hebben televisieprogramma's zoals Boer Zoekt Vrouw hieraan bijgedragen. Ook de Boer Burger Beweging houdt graag het beeld in stand van de boer die met liefde voor het vak en de natuur zijn bedrijf runt. In werkelijkheid is de boerderij door de schaalvergroting een fabriek geworden. Dit betekent echter niet dat de echte authentieke boer niet meer bestaat.

Op de afgelopen editie van het IDFA sleepte de innemende documentaire Gerlach naar regie van Aliona van der Horst en Luuk Bouwman de prijs in de wacht voor beste Nederlandse documentaire. Zonder te dwepen met valse romantiek portretteren de makers het leven en de inborst van boer Gerlach van Beinum die onder de rook van Schiphol het hoofd boven water probeert te houden. De opnames begonnen al vijf jaar geleden toen niemand nog van Caroline van der Plas of Farmers Defence Force had gehoord.



Een film die absoluut aansluit bij de actuele opgaven en dilemma's in onze streek en op het platteland. En ook een film die ons uitnodigt om met elkaar in gesprek te gaan over thema's als landbouw, natuur, dierenwelzijn, duurzaamheid, toekomstbestendigheid en -zeker in Nederland- de strijd om de schaarse ruimte en de laatste vrije vierkante meter. De grote kunst is het om niet te blijven hangen in simpele tegenstellingen, maar om met elkaar te zoeken naar het echte open gesprek en de niet-oordelende dialoog. Alleen dat brengt ons samen verder en brengt echte oplossingen dichterbij.

Wanneer: Donderdag 30 januari 2025
Waar: Dorpshuis Ons Centrum, Okkenbroek
Tijd: 17.30 – 18.00 uur, inloop met gezellig drankje
18.00 – 19.00 uur, samen eten
19.00 – 20.30 uur, film kijken
20.30 – 21.00 uur, afsluitend gesprek met drankje / hapje
Eigen bijdrage: € 15,- (exclusief drankjes: die zijn voor eigen rekening)
Info: Theo Overduin, tel. 06-82711812

FILM 'PERFECT DAYS'

(Speelduur 125 minuten)

Hirayama is volkomen tevreden met zijn eenvoudige leven als schoonmaker van openbare toiletten in Tokio. Naast zijn zeer gestructureerde dagelijkse routine geniet hij van zijn passie voor muziek, boeken en bomen die hij fotografeert. In zijn buurt met kleine cafés komen altijd dezelfde mensen. Hij rijdt naar zijn werk in zijn minivan, volgestopt met zijn schoonmaakspullen, terwijl The Rolling Stones, Patti Smith of Lou Reed uit de cassettespeler klinken. Enkele onverwachte ontmoetingen onthullen geleidelijk meer over zijn verleden.

Perfect Days is een ontroerende en poëtische mijmering over het vinden van alledaagse schoonheid, zelfs in de openbare toiletten in Tokio. Wenders' unieke mix van fictie en gewone gebeurtenissen toont het leven in al zijn verbluffende eenvoud.

Hirayama is vernoemd naar de hoofdpersoon uit Yasujiro Ozu's laatste film, An Autumn Afternoon, een mooi eerbetoon aan de grote meester van de Japanse cinema, en een van de favoriete regisseurs van Wenders. Winnaar van de prijs voor Beste Acteur op het Filmfestival van Cannes.



Deze film maakt op indrukwekkende wijze duidelijk hoe belangrijk het is om in onze tijd voldoende tijd en rust te nemen. En stil te staan bij wat er werkelijk toe doet in het leven.

Hoe zit dat in onze eigen levens? En hoe kunnen we dat ook in ons eigen leven beter borgen?

Kortom: alle bouwstenen lijken aanwezig voor een goed (en rustig) gesprek.

Wanneer: Woensdag 19 maart 2025
Waar: Cultuurhuus Braakhekke, Bathmen
Tijd: 17.30 – 18.00 uur, inloop met gezellig drankje
18.00 – 19.00 uur, samen eten
(maaltijd wordt via catering verzorgd)
19.00 – 21.00 uur, film kijken
21.00 – 21.30 uur, afsluitend gesprek met drankje / hapje
Eigen bijdrage: € 20,- (inclusief maaltijd,
exclusief drankjes: die zijn voor eigen rekening)
Info: Theo Overduin, tel. 06-82711812

FILM 'AFTER LIFE'

(Speelduur 120 minuten)

Japanse film uit 1998. Nadat mensen zijn overleden, hebben ze een week de tijd om hun mooiste herinnering te kiezen, als enige die ze voor eeuwig zullen houden in het hiernamaals.

Het verhaal speelt zich af in een tussenstation tussen leven en dood. Hier passeren wekelijks recent overleden personen om, geholpen door gidsen, een moment uit hun leven te kiezen om mee te nemen naar het hiernamaals. Deze week zijn 22 mensen overleden. Van maandag tot zondag is er de gelegenheid een moment te kiezen en om deze (gereconstrueerd) vast te leggen op video. De gidsen hebben voorheen nooit een keuze kunnen maken, en werken op het tussenstation totdat ze het juiste moment hebben gevonden. Takashi (Arata) en Shiori (Oda) zijn twee van deze gidsen. Takashi krijgt de oude man Ichiro aangewezen en gaat op zoek in zijn herinneringen. Shiori helpt een tienermeisje om haar beste herinnering te selecteren.



Een trage, rustgevende film, uitnodigend tot zelfreflectie en tot (onderling) gesprek.

Wanneer: Donderdag 10 april 2025
Waar: Dorpshuis Ons Centrum, Okkenbroek
Tijd: 17.30 – 18.00 uur, inloop met gezellig drankje
18.00 – 19.00 uur, samen eten
19.00 – 21.00 uur, film kijken
21.00 – 21.30 uur, afsluitend gesprek met drankje / hapje
Eigen bijdrage: € 15,- (exclusief drankjes: die zijn voor eigen rekening)
Info: Theo Overduin, tel. 06-82711812

VOOR OUDERS MET KINDEREN TOT TWAALF JAAR

Ontmoetingen tussen ouders:

Afgelopen seizoen waren er een aantal goede ontmoetingen tussen jonge ouders in steeds wisselende samenstelling. Die hadden steeds het karakter van kennismaking, waarbij van alles ter sprake kwam. En altijd kwam het gesprek wel op het eigen verlangen vorm en inhoud te geven aan zingeving en geloven. En de vraag hoe je hierin je kind(eren) wegwijs kunt maken en wat je hierin van de kerk verwacht.

Na steeds per keer te hebben afgesproken, plannen we dit seizoen meteen vier avonden vooraf. Om onze gesprekken te vervolgen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

We hebben een groepsapp waarin we bijvoorbeeld kunnen afspreken welke kinderen er op zondag naar de kindernevendienst in Okkenbroek gaan. En vier zondagse activiteiten voor ouders én kinderen die je zeker niet wilt missen.

Wanneer: maandag 7 oktober,
woensdag 15 januari,
donderdag 27 maart,
dinsdag 24 juni
Waar: eerste keer in kerk van
Bathmen
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Leiding en info: ds. Gert Wijnstok,
tel. 06-10459883



Zondagse activiteiten met de kinderen erbij:

Startzondag:

8 september
10.00 – 13.00 uur
Manege 't Ruiterkamp
Koekendijk 20 Bathmen

Wintermiddag:

12 januari
14.00 tot 17.00 uur
NoaberLOOKaal
Scheperboersweg 2 Bathmen

Palmpasen:

13 april
start om 9.45 uur
bij basisschool WereldWijzer in Okkenbroek

Zomerspel

na openluchtdienst: 29 juni
begintijd dienst: 10.00 uur
ergens in Lettele

OPGAVEFORMULIER

BRANDSTOF 2024-2025:

U kunt zich opgeven – voor net zoveel activiteiten als u wilt – door dit formulier in te vullen (activiteiten van uw keuze aankruisen) en in te leveren bij de kerk in Bathmen of Okkenbroek.

Opgave kan ook digitaal door een mailtje te sturen aan:
brandstof@kerkbathmenokkenbroek.nl

- # MEDITEREN
- # STAMTAFEL
- # MEDITATIEF WANDELEN
- # GELOVEN NU
- # JONATHAN SACKS - Numeri
- # KLOOSTER NIEUW SION
- # CREATIEF OP WEG NAAR PASEN
- # VERTELVOORSTELLING PASEN IN FRAGMENTEN
- # PREEK VAN DE LEEK ANDRIES HEIDEMA
- # ELVIS KERKDIENTST
- # SOEP EN SPIRIT
- # THE MIRACLE CLUB
- # GERLACH, DE LAATSTE BOER
- # PERFECT DAYS
- # AFTER LIFE
- # VOOR OUDERS MET / EN KINDEREN

NAAM:

TEL.NR.:

E-MAIL: